



Programma Bezinning & Inspiratie

Seizoen 2023-2024



Bronnen van inspiratie

Protestantse gemeenten Losser en Glanerbrug

Commissie Bezinning & Inspiratie
september 2023

Kaarten reserveren: kaartenbeni@protestantsegemeentelossier.nl

Afbeelding voorzijde: De Groene Kathedraal, een landschapskunstwerk in Almere van Marinus Boezem.

VOORWOORD

‘Bronnen van inspiratie’ is het thema van het programma van de commissie Bezinning en Inspiratie voor seizoen 2023-2024.

Inspiratie is iets wat je overkomt. Je wordt geïnspireerd, je ontvangt het. Mensen vinden op verschillende plekken hun bronnen van inspiratie. In de natuur, in de kerk of in muziek bijvoorbeeld.

Dit seizoen hebben we drie mensen uitgenodigd om over hun bronnen van inspiratie te vertellen. Dagobert Bergmans zal vertellen over de natuur als inspiratie voor het Voedselbos Glanenerbeek. Harold Vriesema neemt ons mee door bijzondere orgelmuziek te spelen, muziek uit films en musicals. En Jos de Heer vertelt over de muziek uit de bundel van zijn overgrootvader Johannes de Heer. Zijn liederen hebben velen geïnspireerd en we zullen niet alleen luisteren naar verhalen over de overgrootvader van Jos, maar ook samen zingen.

Vorig jaar organiseerden we twee zangavonden. Een keer in Glanerbrug en een keer in Losser. Omdat we vermoeden dat de middag voor velen een gunstiger tijdstip is, hebben we de aanvangstijd nu verplaatst naar 15.00 uur.

In de doordeweekse programmering komt u de bekende activiteiten tegen: Koffie bij Aleida in Losser, de Vrouwengespreksgroep en de Mannensociëteit in Glanerbrug en de stiltewandelingen in de buitenlucht om er maar een paar te noemen.

We zijn blij u dit seizoen opnieuw een mooi en gevarieerd programma te kunnen bieden. We wensen u veel bezinning en inspiratie!

De commissie B&I: ds. Hans Kroeskop, ds. Hennie Marsman, Georg van Slagere en Thea Vrieling.

Eten uit een voedselbos – de natuur als bron van inspiratie

Dagobert Bergmans

Op steeds meer plekken in Nederland verschijnen zogenaamde voedselbossen. Een voedselbos is een door mensen gecreëerd bos met bomen, struiken, planten en kruiden die voedsel leveren. Dat kunnen vruchten en noten zijn, maar ook bladeren, stengels of bloemen. De bomen vormen daarin de basis. Zij zorgen in de zomer voor schaduw en houden met hun vallend blad de bodem vruchtbaar. De struiken en planten daaronder profiteren daarvan.

In Glane-Beekhoek staat over tien jaar een voedselbos. Maud Aarts, Dagobert Bergmans en Jessica van Bossum kochten daar in 2022 grond en zien daar na driekwart jaar al positieve signalen, wat hun vertrouwen in het aanpassingsvermogen van de natuur bevestigt. Het zijn de eerste stappen van Voedselbos Glanerbeek.

Opgeleid als stedenbouwkundige en architect kwamen Dagobert en Maud terecht in Noord-Holland waar ze zich bezig hielden met het leefbaar houden van het platteland. Samen met Jessica, die milieuwetenschappen studeerde, gingen ze zich geleidelijk verdiepen in voedselbossen. Het grondstuk in Noord-Holland bleek te klein en uiteindelijk vonden ze grond in Glane-Beekhoek. In de afgelopen winter werden de eerste bomen geplant op zes hectare van het in totaal vijftientig hectare tellende perceel.

Aan het bewust omgaan met de bodem en de aarde wil het Voedselbos Glanerbeek graag een bijdrage leveren, door mensen uit te nodigen om kennis te maken met de producten en kookworkshops en proeverijen te organiseren. Op de langere termijn zijn ook educatie, natuurbeleving en een landwinkel voorzien.

Over dit inspirerende project komt Dagobert Bergmans vertellen.

Waar: Protestantse kerk Losser

Wanneer: zondag 8 oktober 2023

Tijd: 15.00 uur

Toegang: € 6,00 incl. een consumptie

Contact en kaartverkoop: Georg van Slageren (06 1136 7831)

Of kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl

Orgelmuziek anders – film- en musicalmuziek als bron van inspiratie

Harold Vriesema



Op zondagmiddag 21 januari krijgt u de kans om het orgel van de Protestantse Gemeente Losser van een hele andere kant te horen.

Natuurlijk, het orgel is geschikt voor de psalmen, gezangen en oude muziek, maar het instrument en uw organist zijn veelzijdiger dan dat. Ook modernere muziek is goed uit te voeren op orgel, maar vraagt natuurlijk wel voorbereiding. Op deze zondagmiddag hoop ik u het orgel van een andere kant te laten horen met muziek uit musicals, films of popmuziek. Wat ik ga spelen bedenk ik niet zelf.

Ik laat me inspireren door suggesties uit de gemeente. Heeft u een lied wat u lief is of gewoon heel mooi vindt? Geef dit dan voor 1 januari aan mij door. Ik kan niet beloven dat alles lukt of geschikt is, maar ik ga mijn uiterste best doen om het te spelen. Hopelijk krijg ik veel inspiratie en kunnen we uitkijken naar een muzikale en vernieuwende middag rond ons orgel.

Suggesties mogen naar: haroldvriesema@gmail.com

Harold Vriesema is als organist verbonden aan de Protestantse Gemeente Losser. In het dagelijks leven is hij leraar in het basisonderwijs.

Waar: Protestantse kerk Losser

Wanneer: zondag 21 januari 2024

Tijd: 15.00 uur

Toegang: € 6,00 (incl. consumptie)

Contact en kaartverkoop: Georg van Slageren (06 1136 7831)

Of kaartenbeni@protestantsegemeentelossier.nl

De liederen van Johannes de Heer

Ds. Jos de Heer

Het duurt nog even, maar ik zie ernaar uit met u samen enkele van de mooiste liederen uit 'de bundel' te zingen. Ik vind het altijd mooi als deze erenaam gebruikt wordt voor de door mijn overgrootvader samengestelde 'Zangbundel, ten dienste van huisgezin en samenkomsten', zoals deze officieel genoemd wordt. In het voorwoord van de eerste druk van 1905



met 675 liederen, die totaal 30 drukken beleefde en steeds is aangepast en aangevuld, rekening houdend met de wensen en opmerkingen van de gebruikers. Dat laat ook zien hoezeer hij ermee van dienst wilde zijn. In 2004 werd er een jubileumuitgave samengesteld met 952 liederen. Mijn vader Joop mocht tijdens de toogdag van het Zoeklicht het eerste exemplaar hiervan ontvangen. Toentertijd waren er 1 miljoen exemplaren verkocht. Daarnaast zal ik enkele typeringen van mijn overgrootvader geven, van dat wat hem hiertoe gedreven heeft en een paar persoonlijke anekdotes vertellen over deze bijzondere man en over zijn geestelijke leven. Want bij hem stond alles ten dienste van het evangelie dat hij voor de meest eenvoudige mens wilde verkondigen, in woord en lied. Menig voorwoord van een nieuwe uitgave van de bundel besluit hij dan ook met 'soli Deo gloria'. En zo, in die geest, zullen ook wij gaan zingen!!

Ds. Jos de Heer is de achterkleinzoon van Johannes de Heer. Hij was predikant in Oudekerk aan de Amstel en Zaltbommel en is momenteel ambulante predikant in Nijbroek. Hij schreef bijbelcommentaren op Lucas en Handelingen. Hij werkt nu aan een commentaar op het Johannes-evangelie.

Waar: Protestantse kerk Losser

Wanneer: zondag 10 maart 2024

Tijd: 15.00 uur

Toegang: € 6,00 (incl. een consumptie)

Contact en kaartverkoop: Georg van Slageren (06 1136 7831)

Of kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl

ONTMOETING EN GESPREK

Koffie bij Aleida

Op de eerste woensdag van de maand is er 'Koffie bij Aleida'. Ontmoeting en gesprek in het Aleida Leurinkhuis, onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is welkom, dus loop gerust eens binnen en neem je buurman, je vriendin of je kleinkind mee.

Er is koffie tussen 10 uur en kwart over 11, en naast een koekje is er ook een luisterend oor. Noteer de data vast in uw agenda.

Waar: Losser (ALH)

Wanneer: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december, 4 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus

Tijd: 10.00-11.15 uur

Contact: ds. Hennie Marsman en Betty Juist

De open kring – ontmoetings- en gesprekskring voor ouderen (Losser)

Het mooie van een kring is, dat hij altijd een beetje ruimer gemaakt kan worden. Zo willen we als open kring voor ouderen ook samenkomen, we kunnen de kring altijd een beetje groter maken voor wie er bij komt. We zijn ook een kring, omdat we elkaar ontmoeten rondom datgene wat ons met elkaar verbindt: ons geloof. Aan de hand van een lied, een Bijbeltekst of een voorwerp praten we daarover met elkaar. We komen eens in de maand op woensdagochtend bij elkaar in het Aleida Leurinkhuis. Het accent van de bijeenkomsten ligt op ontmoeting en gesprek. De bijeenkomsten zijn op de derde of de vierde woensdag van de maand. U bent van harte welkom om deel te nemen.

Waar: Losser (ALH)

Wanneer: 18 oktober, 22 november, 20 december, 24 januari, 28 februari, 27 maart

Tijd: 10.00 – 11.15 uur

Contact: ds. Hennie Marsman

Sobere maaltijd

Al jaren organiseert de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Protestantse Gemeente Losser aan het begin van de Veertigdagentijd een sobere maaltijd, een maaltijd die gekenmerkt wordt door eenvoud. Ook nu zal deze weer plaatsvinden op Aswoensdag.

Een bewust gekozen dag, om zo aan het begin van de Veertigdagentijd stil te staan in ons meestal drukke en hectische leven. Om even na te denken over het feit dat het ook anders kan, dat er niet alleen in de tijd van Jezus mensen waren, die in minder gezegende omstandigheden leefden, maar dat zo iets tegenwoordig helaas ook nog het geval is.



Waar: Losser (ALH)

Wanneer: Aswoensdag, 14 februari 2024

Tijd: 18.00 uur

Contact: Wilma Hilbink en Yvonne Olde Riekerink

Opgave vooraf is noodzakelijk.

Inloopochtend voor senioren en alleenstaanden (Glanerbrug)

Kerkelijk verbonden of niet, iedereen is van harte welkom. De koffie is klaar en is gratis. Zoekt u gezelligheid, of wilt u een praatje maken, dan is dit mogelijk iets voor u.

Waar: Glanerbrug, consistorie Protestantse Kerk

Wanneer: elke woensdagmorgen

Tijd: van 10.00 tot 11.30 uur

Contact: Ineke van Vonno

Vrouwengespreksgroep Maria Martha (Glanerbrug)

Deze gespreksgroep voor vrouwen behandelt diverse onderwerpen, zoals bijbelstudies, geloofsbeleving en maatschappelijke onderwerpen. Mede door deze onderwerpen willen we steeds weer opnieuw ontdekken wat 'geloven vandaag' voor een ieder persoonlijk betekent. We beginnen met koffie en/of thee en behandelen daarna ons onderwerp. Na de pauze is het nog wat napraten of een vrije bijdrage.

Waar: Glanerbrug (De Rank)

Wanneer: om de week op de woensdagavond vanaf september tot april

Tijd: 19.30 uur

Contact: Ria de Boer- Vriesema



Mannensociëteit (Glanerbrug)

Mannen uit diverse kerken, die met elkaar in gesprek gaan over verschillende bijbelse of maatschappelijke onderwerpen. Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom. Wij beginnen om 20.00 uur met koffie, na de behandeling van het onderwerp ronden wij de avond af met een hapje en een drankje.

Waar: Glanerbrug (De Rank)

Wanneer: om de week op de woensdagavond vanaf september tot eind april

Tijd: 20.00 uur

Contact: Albert Kroese

Stiltewandeling

Wandelen in de natuur is voor veel mensen een manier om stilte en rust te vinden. Je geniet van Gods schepping, denkt na over je leven en laat de rust op je inwerken.

In een aantal 'stiltewandelingen' in de verschillende seizoenen willen we, zoals het woord aangeeft, in stilte gaan wandelen. We doen dat afwisselend in de buurt van Losser en Glanerbrug. We gaan op pad met een tekst of een gedicht. Samen in stilte, ieder met haar of zijn eigen gedachten. Halverwege onze wandeling breken we de stilte, drinken samen een bekertje koffie en delen onze gedachten.

Waar: afwisselend in de buurt van Losser en Glanerbrug

Wanneer: 18 november, 16 maart, 25 mei

Tijd: 8.00 – ca. 9.30 uur

Contact: Georg van Slageren

Opgave vooraf is noodzakelijk.

BEZINNING EN TOERUSTING

Kring Bijbelvragen

In de kring 'Bijbelvragen' gaan we wat dieper in op vragen die het lezen van de Bijbel bij je op kan roepen. Dit seizoen komt o.a. de vraag aan de orde hoe het zit met al dat geweld in het Oude Testament.

Vind je het mooi om je wat meer te verdiepen in de Bijbel? Dan is deze kring echt iets voor jou. Ook als je voorgaande seizoenen niet mee hebt gedaan, kan je gerust nog aanhaken. We komen dit seizoen vier keer op maandagavond bij elkaar.

Waar: Losser, ALH

Wanneer: 30 oktober, 27 november, 29 januari en 26 februari

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Contact: ds. Hennie Marsman

Ik geloof, geloof ik

Geloven is niet alleen een zaak van je gevoel, het heeft ook te maken met je verstand en met je handelen. In deze gesprekskring gaat het over vragen als: Hoe breng ik mijn geloof in de praktijk in het dagelijks leven? Soms is geloven best ingewikkeld. In deze kring is er ruimte om al dat soort vragen te stellen. Ook als je graag wat achtergrondinformatie wilt bij geloofsvragen, is deze kring misschien iets voor jou.

Deze kring is voor iedereen tussen ca. 20 en 40 jaar. We spreken elkaar bij ds. Marsman thuis, of digitaal via Teams. We komen eens in de maand bij elkaar op zondag na kerktijd.

Waar: Losser, bij ds. Marsman thuis

Wanneer: in overleg af te spreken.

Tijd: 13.00 – 14.00 uur

Contact: ds. Hennie Marsman

ZZZ: Zin Zoeken op Zondagavond



Je wilt graag met leeftijdgenoten in gesprek over zingevings- en geloofsvragen. Gewoon, samen uit de Bijbel lezen en daar over praten. Vaak vind je daar de tijd niet voor, omdat er zoveel is wat je aandacht vraagt: werk, gezin, sport, vrienden.

Ook dit seizoen willen we aan de hand van 'Bible Journaling' met elkaar stil staan bij ons geloof. We lezen een tekst uit de Bijbel en verwerken die door middel van handletteren. Het is een creatieve manier om intensief met de Bijbeltekst bezig te zijn.

We komen eens per maand op zondagavond bij elkaar. De koffie en thee staan klaar vanaf 20.00 uur en we beginnen om 20.15 uur. Graag opgave vooraf.

Waar: Losser, ALH

Wanneer: zondagen 8 oktober, 12 november, 14 januari, 11 februari en 10 maart

Tijd: 20.15-21.30 uur

Contact: ds. Hennie Marsman en Anne Lamers

Schriftinstuif

Binnen het Parochieverband van Maria Vlucht wordt al vele jaren een Schriftinstuif gehouden. Sinds een aantal jaren gebeurt dat in oecumenisch verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser.

We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk.

De avonden worden afwisselen geleid door Rietie Kenter en dominee Hennie Marsman.

Let op: de aanvangstijd is m.i.v. dit seizoen gewijzigd.

Waar: Losser, afwisselend in het Parochiecentrum HMG en in het ALH
Wanneer: woensdagen 20 sept. (ALH), 22 nov. (HMG), 31 jan. (ALH), 28 februari (HMG).
Tijd: 19.15 – 20.45 uur
Contact: Rietie Kenter en ds. Hennie Marsman

Gespreksgroep/Catechese voor jongeren

Geloven, naar de kerk gaan en op een actieve manier met geloof bezig zijn. Wat houdt jou nu bezig in deze snelle en onzekere tijd? Heeft het christelijk geloof daarin een plek? Welke (levens)vragen heb je? Hoe zit dat met God, Jezus en Zijn Geest? Waarom zoeken mensen elkaar op in de kerk, niet alleen in Nederland maar wereldwijd? Tijdens de gespreksgroep/catechese willen we daar samen naar op zoek gaan in een open en gezellige sfeer. Tweemaal per maand een uurtje, van na de herfstvakantie tot aan Pasen, in zowel Losser als in Glanerbrug. Het tijdstip stellen we vast in overleg.

In Glanerbrug wordt dit seizoen eveneens belijdeniscatechese aangeboden. We gaan op zoek naar wat de christelijke kerk vanaf haar ontstaan heeft gedreven en later in haar belijdenisgeschriften heeft willen zeggen/uitdrukken. Ook kijken we naar wat onze landelijke Protestantse Kerk van Nederland in haar Kerkorde daarvan zegt.

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we samen op zoek gaan naar wat belijden en kerkzijn in deze tijd voor jou betekent. Kom je wellicht tot de

ontdekking dat sommige belijdenissen verrassend actueel zijn, herkenbaar in deze tijd. Meedoen wil niet zeggen dat je ook belijdenis in de kerk moet doen, dat is een keuze die je uiteindelijk zelf bewust dient te maken. We gaan dus net als voorheen in een ontspannen en open sfeer met elkaar in discussie over de basis van het christelijk geloof. Het tijdstip stellen we vast in onderling overleg.

Waar: in Losser en in Glanerbrug

Wanneer: van de herfstvakantie tot de paasvakantie, twee keer per maand

Tijd: in overleg

Contact: ds. Hennie Marsman (Losser), ds. Hans Kroeskop (Glanerbrug)

Kindercatechese over de Maaltijd van de Heer



Samen aan tafel – dat doen we thuis, maar ook in de kerk. Maar de maaltijd thuis verschilt nogal van de Maaltijd van de Heer zoals we dat in de kerk vieren. Kinderen hebben daar meestal allerlei vragen over, bijvoorbeeld: “Waarom krijgen we allemaal een

stukje brood?” en “Waarom gaan we in de kring staan?” Vragen die je dan zo goed mogelijk probeert te beantwoorden.

Om ouders te ondersteunen en om in te gaan op de vragen die kinderen over de Maaltijd van de Heer hebben, bieden we ook dit jaar kindercatechese aan. De kinderen van 4 t/m 12 jaar krijgen dan uitleg over de betekenis van de Maaltijd van de Heer.

Waar: Losser, ALH

Wanneer: 3 november

Tijd: in overleg

Contact: ds. Hennie Marsman

SAMEN VIEREN EN ZINGEN

Lof! God loven in alle seizoenen van ons leven.

Het afgelopen jaar hebben we samen prachtige Lof! avonden mogen beleven en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Het waren avonden waarop we samen zijn gekomen om God te eren en te delen in ons geloof. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, met welk gemoed je er zit: op Lof! avonden ervaren we de gemeenschap met de levende Heer in de muziek die we samen maken. “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” (Mattheus 18:20 NBV).

Lof! is een muziekaftand in de protestantse gemeente in Losser die eens per twee maanden op vrijdagavond plaatsvindt. Een avond om samen te komen, God te prijzen, ons geloof te beleven en te delen, te luisteren, te bezinnen en te bidden. Aangezien we de lofzang gaande willen houden, in welk seizoen (van ons leven) we ook zitten. Het is een laagdrempelige en open avond waar iedereen welkom is.

Waar: Losser, ALH

Wanneer: 15 september, 24 november, 26 januari, 22 maart, 31 mei en 19 juli

Tijd: Inloop vanaf 19:45 uur, start om 20:00 uur

Contact: Adriaan en Dorien van der Goot

Zangdiensten in Losser en Glanerbrug

Ook dit jaar organiseren we vanuit onze beide gemeenten weer twee zangdiensten: op 19 november 2023 in Losser en op 14 april 2024 in Glanerbrug. De diensten vinden 's middags plaats, om 15.00 uur. Tijdens deze diensten zullen er zo'n acht tot tien liederen worden gezongen. Er is geen preek, wel worden de liederen kort ingeleid. Ook bidden we samen en ontvangen de zegen. Na de dienst is er onder genot van koffie en thee de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

Het vorige seizoen heeft een aantal mensen hun favoriete liederen aan ons doorgegeven. Met de lijst die hieruit ontstaan is, kunnen we nog wel even voort, maar u mag gerust nog weer liederen doorgeven. We zingen uit het Nieuwe Liedboek, maar ook uit andere bundels, zoals Opwekking, de bundel van Joh. de Heer, Evangelische Liedbundel, Hemelhoog, Liedboek 1973 enz. Uw favoriete lied kunt u uiterlijk twee weken vóór de dienst doorgeven aan ds. Hans Kroeskop of ds. Hennie Marsman.

Waar: afwisselend in de Protestantse kerk Losser en Protestantse kerk Glanerbrug

Wanneer: 19 november (Losser), 14 april (Glanerbrug)

Tijd: 15.00 uur

Contact: ds. Hans Kroeskop, ds. Hennie Marsman

Top2000 dienst

Eind december stemt een groot deel van Nederland weer af op de Top2000. Radio 2 presenteert dan de lijst met de meest populaire platen aller tijden.

In de periode tussen Kerst en Nieuwjaar, een tijd van terugblikken en vooruitkijken, houden we ook in 2023 weer een muzikale kerkdienst met live muziek uit de Top2000.



Net als vorige jaren is de organisatie van deze gezamenlijke Top2000 kerkdienst in handen van de protestantse gemeenten van Glanerbrug, Losser en Enschede. Voor meer informatie: volg ons op Facebook: Top2000dienstEnschedeGlanerbrugLosser

Waar: Protestantse Kerk Glanerbrug

Wanneer: vrijdag 29 december 2023

Tijd: 19.30 uur

Contact: ds. Hennie Marsman en ds. Hans Kroeskop

Taizévieringen

Eens in de twee maanden vindt er afwisselend in Borne en in Losser een Taizéviering plaats, telkens op zaterdagavond om 19.00 uur.

De vieringen lijken qua vorm en duur (ongeveer drie kwartier) op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vormgeeft. Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen bezinning. En uiteraard wordt er veel gezongen.

Een liturgieboekje met de teksten en liederen, inclusief muzieknotatie, is steeds aanwezig.

De vieringen worden voorbereid door mensen uit Losser en Borne. Iedereen is van harte welkom om de Taizévieringen bij te wonen.

Waar: Losser (Protestantse kerk) of Borne (Oude Kerk, Oudekerkstraat 2)

Wanneer: 23 september (B), 18 november (L), 17 februari (B), 18 mei (L) en 6 juli (B)

Tijd: 19.00 uur

Contact: Harold en Heleen Vriesema



CONTACT

mw. Ria de Boer-Vriesema

tel. 053 4611 903

riadeboer@telfort.nl

Adriaan en Dorien van der Goot

tel. 06 2999 2844

adriaanvdgoot@gmail.com

mw. Wilma Hilbink

diaconie@protestantsegemeentelosser.nl

dhr. Albert Kroese

tel. 053 461 3998

albert.kroeze@kpnmail.nl

ds. Hans Kroeskop

tel. 06 4233 5243

dominee@protestantsglanerbrug.nl

mw. Anne Lamers

tel. 06 3622 0274

annelamers89@gmail.com

ds. Hennie Marsman

tel.: 06 2949 2531

predikant@protestantsegemeentelosser.nl

mw. Yvonne Olde Riekerink

tel.: 053 538 2920

diaconie@protestantsegemeentelosser.nl

dhr. Georg van Slageren

tel. 06 1136 7831

georgvanslageren@hetnet.nl

mw. Ineke van Vonno

tel. 053 461 3576

inekevanvonno@gmail.com

Harold en Heleen Vriesema

tel.: 053 476 5227

haroldvriesema@gmail.com

LOCATIES

Losser

Protestantse Kerk &
Aleida Leurinkhuis (ALH)
Raadhuisplein 2-4
7581 AG Losser

Parochiecentrum
H. Maria Geboortekerk (HMG)
Gronausestraat 4
7581 CG Losser

Glanerbrug

Protestantse Kerk
Gronausestraat 1200
7534 AT Glanerbrug

Gebouw 'De Rank'
Schipholtstraat 41
7534 CR Glanerbrug

AGENDA BEZINNING & INSPIRATIE 2023/2024

Datum	Uur	Onderwerp
Zo 08-10	15.00 u	Dagobert Bergmans Eten uit een voedselbos
Zo 19-11	15.00 u	Zangdienst (Losser)
Zo 21-01	15.00 u	Harold Vriesema Orgelmuziek anders
Zo 10-03	15.00 u	Jos de Heer De liederen van Johannes de Heer
Zo 14-04	15.00 u	Zangdienst (Glanerbrug)